

# Månadsbrev december



Ytterligare en månad har gått och julen kryper allt närmare. Mörkret gör sig påmint medan kylan och snön lyser med sin frånvaro. Vårt stall är nu invigt med bandklippning och vi åt egengjord fruktsallad och glass utomhus. Stallet och ridbanan används flitigt tillsammans med våra käpphästar vilket är roligt att se.

På fritids pratar vi om olika fåglar som vi kan se vid våra fågelbord på vintern. Vi färglägger fåglar, besöker fågelbord för att se om vi kan få syn på några av arterna vi pratat om och färglägger dem och byter ut mot löven som sitter på trädet.

Nu före jul öppnar vi även en lucka varje dag i vår julkalender som innehåller en liten filmsnutt som handlar om godhet och medkänsla på något sätt. Vi får på så sätt många bra tillfällen till diskussion om hur vi bör vara mot varandra.

Vi använder även tiden till traditionella julsaker som att bygga pepparkakshus, julpyssla samt julpynta inne på fritids.

Eleverna fortsätter även legobygget fram till nästa termins start då vi tillsammans bestämt att det är dags att sortera legot och börja om.

Morgnarna fortsätter som vanligt med en mysig stund med lite fritt innehåll innan det är dags att äta frukost tillsammans innan skoldagen börjar.

Efter mellis fortsätter fritids tillsammans med förskolan ute på gården. En överlämning sker till förskolans personal om dagen på fritids och vi skriver även på tavlan utanför fritids vad vi sysslat med.

Under jullovet sker ett samarbete mellan förskolans och fritidshemmet.

En god fortsättning på december önskar jag er och en God Jul och ett Gott Nytt År 😊

/ Maria

